

Beste Verkenners en ouders,

Het eerste takweekend van het jaar staat voor de deur. Van 27 tot 29 oktober zullen we proberen zelfstandig te overleven in de natuur en de kunst van het surviven onder de knie te krijgen... want het thema van ons weekend is EXTREME SURVIVAL.

Vertrek: We spreken vrijdag 27 oktober om 20 uur af op de scouts met de FIETS. Zorg ervoor dat deze volledig in orde is! (werkende lichten en remmen, banden opgepompt...).

Adres: Sint Pauluslaan 14, 2390 Malle (Drieboomkensberg)

Aankomst: Het weekend eindigt zondag 29 oktober om 16 uur terug op het scoutsterrein.

Meebrengen:

- Perfect Uniform (vrijdagavond al aandoen!)
- Regenkledij
- Alledaagse kledij (warm genoeg!)
- Lange broek
- Warme trui
- Proper ondergoed
- T-shirts
- Sokken
- Toiletgerief + keukenhanddoek
- Eventuele persoonlijke medicatie
- Slaapzak + matje
- Zaklamp
- **TENT!** (Op buitenlands kamp zullen de verkenners altijd in hun eigen tentjes moeten slapen. Ze moeten deze tent ook overal mee naartoe nemen in hun rugzak. We raden aan per 2 verkenners een lichte tent voor 2-3 personen aan te kopen, GEEN 2 seconden tent.)

Niet mee brengen:

- Slecht humeur
- ipod, ...
- Horloge
- Kostbare spullen
- Snoep
- GSM mag mee om de weg naar Drieboomkensberg op te zoeken, maar op eigen risico. Nadien zal deze tijdens het weekend niet meer gebruikt worden.

Bevestigen:

Gelieve **voor woensdag 25 oktober** te verwittigen of je er al dan niet bij zal zijn. Dit kan door een berichtje te sturen via Whatsapp naar het nummer **0470040703** (Elias), of een mailtje te sturen naar het mailadres van de verkenners (verkenners@de14.be). Bedankt!

De weekendprijs bedraagt **35 euro**, gelieve dit bedrag **voor donderdag 26 oktober** te storten op volgend rekeningnummer: **BE58 9730 3293 6079** (met de vermelding "**Verkennerweekend - naam van uw zoon**").

Wet en gebed:

We verwachten daarnaast ook dat iedereen tegen dit weekend **de wet** en **het gebed** kent. Deze kan je hieronder nog eens vinden.

Wet :

Als verkenner willen wij oprecht tegenover onszelf, de anderen en God samen een weg zoeken in de wereld van mensen, alles naar juiste waarde leren schatten en dienstbereid een antwoord geven. Daarom willen wij als vrienden tezamen leven, ons harden in de natuur, de wereld exploreren en ons bekwamen om eerlijk, stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien.

Gebod:

Heer, wij zijn blij als kameraden samen te zijn. Wij danken u dat Gij ons aan elkaar gegeven. Help elk van ons een goede vriend te zijn en zo geluk en vreugde te brengen.

