

HALLOWEENWEEKEND

Beste ouders en welpen,

Het eerste welpenweekend staat voor de deur! Tijd om de pompoenen in huis te halen en de spinnenwebben te laten hangen, het thema van dit weekend is namelijk.... HALLOWEEN! We verwachten dus dat iedereen zijn beste/engste verkleedkleden meeneemt, samen met de jogi's zullen we er een geweldig griezelweekend van maken.

DATUM: Van vrijdag 27 oktober tot zondag 29 oktober.

De welpen worden verwacht op **27 oktober om 20u** op het volgende adres:

*Chiro Don Bosco, Putte-Grens
Pannenhoefdreef 160
2950 Kapellen*

-> De jogi's worden al om 19.30 op de weekendplaats verwacht.

Het weekend eindigt op **29 oktober om 16u**. We nemen het openbaar vervoer tot aan de scouts, gelieve zo compact mogelijk in te pakken: alle bagage moet in 1 auto passen.

BEVESTIGEN: Gelieve voor 20 oktober een berichtje te sturen via Whatsapp naar het nummer +324 99 63 05 45 (telefoonnummer van Akela) of een mailtje naar welpen@de14.be met de vermelding of uw zoon al dan niet met ons meegaat op weekend.

Bovendien vragen wij om vooraf **€35** te storten op het rekeningnummer: **BE05 9730 3293 5675** (met de vermelding "Welpenweekend - de naam van uw welp").

WAT NEMEN WE MEE?

- Perfect uniform (vrijdagavond al aandoen!)
- Regenkledij
- Alledaagse kledij (warm genoeg!)
- Lange broek
- Trui
- Proper ondergoed
- T-shirts
- Sokken
- Verkleedkieren (politie of dief)
- Toiletgerief + keukenhanddoek
- Slaapzak + matje (geen luchtmatras of veldbed)
- Drinkbus
- **Kopie van de identiteitskaart van de welp in een enveloppe met naam op!**
- **Medische fiche ingevuld online!**
- **Persoonlijke medicatie afgeven aan leiding in een zakje met naam op**



WAT NEMEN WE ZEKER NIET MEE?

- GSM, ipod, ...
- Snoep
- Dure spullen
- Slecht humeur ;)

Hopelijk zien we jullie daar!

Stevige linker,
De Welpenleiding